



NIEUWSBRIEF JANUARI 2022
VAN DE PROVINCIALE KERK EN ISRAËL-WERKGROEP
OVERIJSSSEL - FLEVOLAND

Beste lezer van onze Nieuwsbrief!

Terugblikkend op het afgelopen jaar valt er weinig te melden. Telkens had corona het laatste woord. Wel vermeld ik een zeer geslaagde live-stream bijeenkomst op 20 september j.l. in Lemele ter voorbereiding op de jaarlijkse Israëlzondag, die twee weken later plaatsvond. Dankzij bijdragen van Hennie Marsman en Bart Trouwborst vormde de avond een waardevolle aanvulling op het landelijk aangeboden materiaal. Het Classicale Pastores Leerhuis ging in september opnieuw van start, hoewel de derde bijeenkomst wegens een corona besmetting van de inleider niet door kon gaan. Naast wat kruimelwerk en het verzenden van een aanbevelingsbrief bij de PKN-brochure 'Onopgeefbaar verbonden. Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël' moesten we onze activiteiten telkens terugschroeven. Zodra de huidige lockdown opgeheven is, pakken we de draad weer op en gaan aan de slag. Om niet al te ver achterop te komen, zijn we wel doorgegaan met de voorbereidingen voor de 4e Hellendoorn Conferentie. Daarover hieronder meer.

Herstel van de wereld. Zorg voor de aarde.

Dat wordt het thema van de 4e Hellendoorn Conferentie op maandag 28 maart 2022 in de Leerkamer bij D'Oale Grieze in Hellendoorn. Noteer de datum, meld je aan: Jonette de Hoop, Marimba 18, 8265 KR Kampen, tel. 038 – 332 76 29, email: jldehoop11@kpnmail.nl

Het thema van de conferentie bestaat dus uit twee slogans, die in omgekeerde volgorde de oorspronkelijke titel vormen van een boekje dat in 2021 het licht zag bij de Stichting PaRDeS. Het boekje bevat een viertal levensbeschouwelijke reacties op de ecologische crisis. Met name de bijdrage van Marcus van Loopik over het ecologisch debat in het Jodendom trok onze aandacht. Inmiddels zijn we zover dat de voorzitter van de Stichting PaRDeS, Bas van den Berg, ons zal inwijden in de ecologie in de Joodse traditie, terwijl Frans Verkleij ons vertrouwd zal maken met de joods-christelijke wortels van de ecologie en de RKK-encycliek 'Laudato si'. Bovendien geven zij beiden 's middags een workshop in het verlengde van de thematiek die 's morgens aan de orde is.

Een kort optreden van de theoloog, liedschrijver en zanger Allert van der Heijden zal de dag vervolmaken. Opdat de dag nog in de steigers staat verwijs ik naar verdere berichtgeving over Hellendoorn-IV op de site van Kerk en Israël Noord en naar die van onze classispredikant Klaas van der Kamp. Opgeven voor de dag kan al wel bij Jonette de Hoop (zie hierboven).

Het Classicale Pastores Leerhuis in Wierden

Na het bovenstaande haast ik me aandacht te schenken aan ons leerhuis, want de deelnemers aan het leerhuis hebben de datum van maandag 28 maart 2022 (zie hierboven) al in hun agenda staan als tweede bijeenkomst van het Pastores Leerhuis in 2022. Deze datum is omwille van de vierde Hellendoorn Conferentie verplaatst naar maandag 14 maart. Het betreft een serie van 4 bijeenkomsten o.l.v. Dodo van Uden aan de hand van het boek 'Gebeitelde woorden – Spreekende taal'. Eerder inleiders waren ds. Bart Trouwborst, de heer Bert Oude Engberink, voorzitter van de Joods Liberale Gemeente 'Or Chadasj' in Twente, en talmoedvertaler Jacob de Leeuwe. Zo'n twintig deelnemers uit de classis Overijssel-Flevoland, van Twente t/m de kop van Overijssel, komen in Wierden 7x per jaar bijeen in de Ontmoetingskerk tegenover het station in Wierden, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Iets verderop in deze Nieuwsbrief vindt u een bijdrage over de Nationale Holocaust Herdenking op 30 januari 2022, geschreven door collega Geert Hovingh. Rest mij u allen hartelijk te groeten, graag tot ziens op één van de hieronder vermelde bijeenkomsten.

Reinier Gosker
(Voorzitter Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland)

Holocaust Memorial Day

Met Nina naar de Weesperstraat

Zo om de veertien dagen passen mijn vrouw en ik in Amsterdam op onze kleinkinderen, Otis (8 ½) en Nina (3 ½). “Mooie mensjes” -vindt opa trots – èn lief (meestal) èn slim. We maken ons soms wel een beetje zorgen over hen, want ze hebben dankzij hun papa, wiens wieg in Ghana stond, een mooie donkere huidskleur en ze dragen ook zijn achternaam. Zij lijden daar niet onder – G’ddank niet – al realiseren wij ons maar al te goed dat het soms in vergelijkbare situaties heel anders kan zijn, neem maar de talloze slachtoffers van de ‘Toeslagenaffaire’. Dat brengt me op iets heel anders, alhoewel? Op de dinsdag na de zondag waarop het Holocaust-monument werd onthuld, besloot ik samen met Nina in de buggy langs de Amstel naar de Weesperstraat te wandelen om het te gaan zien: die rode bakstenen muren met meer dan 102.000 namen, met spiegels, die het actuele leven in de voormalige Joodse buurt laten zien, en daar boven de Hebreeuwse letters *LZKR, Lezeke*, „tot gedachtenis“. Het was een heerlijke wandeling en we kwamen alleen maar aardige mensen tegen, die lieve dingen tegen Nina zeiden. En ja, het was behoorlijk druk op de Weesperstraat, en vooral in en om het monument. Maar het was er ook wonderlijk stil, mensen liepen heel rustig achter elkaar aan, stopten zo nu en dan even, om het allemaal op zich in te laten werken. Iedereen was zonder uitzondering diep onder de indruk. Nina ook. Ze keek stil omhoog naar al die ernstig kijkende mensen, zag zo nu en dan iemand knielen om een naam aan te raken, of een wit steentje op de grond te leggen. Toen draaide ze zich om naar de muur en streek zachtjes over een paar letters: „Wat zijn dat, opa?“ „Allemaal lettertjes, lieverd, van namen“. „Ze keek om zich heen: “Zoveel namen, opa?“ „Ja lieve schat, zoveel namen“... Stilletjes liepen/ reden we verder in de stoet en passeerden de muur met namen die allemaal met een “L” begonnen. Zo las ik: „Mozes Lampie“, „Salomon Lampie“ en vervolgens viel ik even stil. Ik herkende die namen omdat het oudere broers waren van Simon (Pim) Lampie, een gemeentelid uit mijn vorige gemeente, later een goede vriend, nadat we in 1988 samen het spoor van zijn leven in oorlogstijd terug waren gevolgd naar Theresienstadt. Daar was hij eind 1944 met zijn moeder, drie jongere broers en een zusje heen gebracht en zij konden daar – vraag niet hoe - de Shoah overleven. Maar hun vader – die voor de oorlog van moeder gescheiden was – werd met de oudste kinderen – onder wie Mozes en Salomon - omgebracht in de gaskamers van Auschwitz. Pim Lampie is vorig jaar overleden, 91 jaar oud. Ik heb geen afscheid van hem kunnen nemen. Vanwege de corona. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Holocaust Memorial Day 2022

In mijn beleving zal deze Holocaust Memorial anders zijn dan die in voorgaande jaren, en ik vermoed dat dat voor veel anderen ook geldt. Reden? Natuurlijk de onthulling van het Namen Monument aan de Weesperstraat in Amsterdam op 19 september van het afgelopen jaar. Het heeft nog lang geduurd en de initiator/ proces-begeleider (soms letterlijk!) Jacques Grishaver heeft door de tijd heen nog veel hordes moeten nemen om zover te komen. Maar uiteindelijk kon Z.M. de koning in gezelschap van veel hoogwaardigheidsbekleders en vooral veel nabestaanden van Holocaustslachtoffers, het indrukwekkende monument van Daniel Libeskind onthullen. In het *Auschwitz Bulletin* van afgelopen december las ik eerste reacties van mensen die er op dat *moment suprême* bij waren. Ik citeer er een paar: „Noem hun namen“ (Natascha van Weezel), “Het Namenmonument haalt de Holocaust slachtoffers uit de anonimiteit. Door hun namen te blijven noemen, leven zij voort en reduceren we de geschiedenis niet tot een getal. De slachtoffers verdienen dat“ (staatssecretaris Paul Blokhuis), en “De namen zijn terug in de stad. Zo belangrijk

voor velen“ (Tineke Abbes). De namen noemen. Er bestaat een bekend Joodse gezegde, dat luidt: „Als mensen je naam niet meer kennen, zul je pas echt vergeten zijn“. Sommige namen van Holocaust slachtoffers zullen sowieso wel nooit vergeten worden, vooral natuurlijk die van Anne Frank. Toch maakte ik mee dat een groepje Amerikaanse scholieren naarstig op zoek was naar haar naam op het monument. Ze vonden een lange lijst namen van mensen die 'Frank' heetten, maar niet die van 'Ann Frank'! Gelukkig was een oudere heer zo behulpzaam met de mededeling dat "Anne" eigenlijk "Annelies" heette. Toen vonden ze haar vrijwel onmiddellijk. Het groepje viel stil. Een paar meisjes pinkten een traan weg.

Nog een laatste – belangrijke - reactie op de onthulling van het monument: "Een bezoek aan het Nationaal Holocaust **Namenmonument** in Amsterdam zou een vast programmapunt moeten zijn voor alle groepen 8 van het basisonderwijs. Uiteraard voorafgegaan en gevolgd door een behandeling in de klas. Leerzaam en zeer aangrijpend" (Leo Lewin). Natuurlijk gebeurt er al veel op dat gebied. Veel leerlingen bezoeken groepsgewijs kamp Westerbork, of het Holocaust Museum in Amsterdam. En in de loop der jaren is er ook al veel geschikt lesmateriaal ontwikkeld voor basisscholen, en ook voor het voortgezet onderwijs. Toch denk ik dat juist een bezoek aan het Namenmonument een onuitwisbare indruk zal maken op jongeren. Wie kan zich als jong mens – maar ook heel veel ouderen lukt dat niet – een voorstelling maken van 102.163 Holocaust slachtoffers? Iemand heeft ooit heel cynisch opgemerkt: "Eén vermoorde Jood" is afgrijselijk, zes miljoen vermoorde Joden is statistiek". Ik vrees dat dat inderdaad voor veel mensen zo is. Maar sinds het Namenmonument er staat in de voormalige Jodenbuurt in Amsterdam kunnen we ons bij benadering een voorstelling maken van hoeveel Nederlandse Joden feitelijk vermoord zijn in de vernietigingskampen. En ook hoeveel familieleden één bepaalde Joodse familie soms verloren heeft... Zo wordt het onvoorstelbare van de Holocaust enigszins voorstelbaar of zelfs in zekere zin tastbaar aanwezig. Ik zag het veel mensen doen: met hun vingers tastend langs bepaalde namen gaan, even stil houden, bijna strelen, en aldoende herinneringen – vermoed ik – enigszins tot leven wekken. Het maakte diepe indruk op mij, ontroerde me zelfs. Zo worden namen dus aan de vergetelheid ontrukkt, worden vermoorde familieleden misschien weer een beetje thuisgebracht, om niet – nooit – meer vergeten te worden. Zo zal het Namenmonument ook tijdens de herdenking op Auschwitz Memorial Day m.i. voortaan een centrale plaats kunnen krijgen. Omgekeerd: voor elke Holocaust-ontkenner – ze zijn er, G'dbetert – volstaat een simpele verwijzing naar de Weesperstraat! Zulke gedachten maken deze Memorial Day 2022 voor mijn gevoel al anders, mooier, completer. Het maakt het in elk geval makkelijker in de toekomst om nooit te vergeten.

Geert C. Hovingh, Zuidlaren.

Activiteiten in deze regio:

Almelo Leerhuis Ben Sira in "de Schouw"

<i>cursus</i>	Bijbels Hebreeuws voor beginners
<i>docent</i>	dr. Otto Mulder
<i>niveau</i>	beginnend
<i>omschrijving</i>	Taal, leren lezen en grammatica aan de hand van veel voorkomende woorden, namen en het lezen over Jozef in Genesis 45-50. Individuele ondersteuning uitgaande van het eigen niveau. Voorbereiding voor deelname aan leesgroep.
<i>tijden</i>	Op dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur. 11 en 25 jan, 8 en 22 feb, 8 en 29 mrt,
<i>kosten</i>	€ 150,- per jaar
<i>doelgroep</i>	Geïnteresseerden
<i>opmerkingen</i>	Locatie: 'De Schouw', Kerkplein 3 Almelo (parkeren op eigen terrein). Beperking: Max. 20 personen.
<i>inlichtingen</i>	tel.: 06 527 227 53 email: omulder@hetnet.nl

cursus Leesgroep Bijbels Hebreeuws
docent dr. Otto Mulder
niveau gemiddeld, gevorderd
omschrijving Lezen van de profeet Hosea 9-14 van 13.00 – 14.30 uur en van 15.00-16.30 uur lezen van de Pirke Avoth vanaf 3.1.
tijden Op dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur. 11 en 25 jan, 8 en 22 feb, 8 en 29 mrt.
kosten € 150,- per jaar
doelgroep Deelnemers met leesvaardigheid en basiskennis van Hebreeuws
opmerkingen **Locatie:** 'De Schouw', Kerkplein 3 Almelo (parkeren op eigen terrein).
Beperking: Max. 20 personen.
inlichtingen Leerhuis Ben Sira in "de Schouw"
T 06 527 227 53
E omulder@hetnet.nl

Coevorden 27 januari

Lezing door Bep Braam, voormalig docent geschiedenis: *De positie van Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu.*

Tijdens haar lezing zal Bep Braam ingaan op de positie die de Joden innamen in de Wereld, zowel vroeger als nu. Zij zal inzoomen op de reden van de Diaspora en op het antisemitisme dat de Joodse bevolking door de eeuwen heen heeft ondervonden. Het antisemitisme van de kerk, de staten en hun bevolking wordt toegelicht. Maar ook de houding van het zionisme en de positie die Israël nu inneemt tegenover de Arabische bevolking zal zij niet onbelicht laten.

Synagoge museum Coevorden, Kerkstraat 36

Aanvang 19.30 uur

kosten € 5,-

opgave noodzakelijk via: info@synagoge-coevorden.nl

Coevorden 20 februari

Muziekvoorstelling van het duo Niet In Het Zwart (NIHZ). Het duo bestaat uit Bobby Rootveld (klassiek gitaar) en Sanna van Elst (blokfluiten).

Met een combinatie van oude muziek, nieuwe muziek, lichte muziek en eigen werk wil Duo NIHZ een breed publiek bereiken. Hun passie is het combineren van muziek en andere kunststijlen, waarbij humor altijd een grote rol speelt. Duo NIHZ heeft dan ook een niet-traditionele wijze van concerten geven.

Aanvang 14.30 uur

kosten € 10,-

opgave noodzakelijk via: info@synagoge-coevorden.nl

Coevorden 8 maart

Internationale vrouwendag

Lezing door Paul Glazer over zijn boek: *Dansen met de Vijand, het oorlogsgeheim van tante Roosje.*

Tijdens een bezoek aan Auschwitz ontdekt Paul Glazer in een vitrine een koffer uit Nederland met zijn achternaam. Dit is voor hem aanleiding om het verzwegen lot van zijn in Nijmegen geboren en opgegroeide tante Roosje te onderzoeken.

Roosje boekte in Nijmegen succes als danslerares en ze danst in Amsterdam, Londen, Parijs, Berlijn en Brussel. Ze verliest haar grote liefde, zoekt troost en trouwt de verkeerde man. Wanneer de nationaalsocialisten de macht grijpen begint voor Roosje, 25 jaar oud en Joods, een levensgevaarlijk avontuur. Ze wordt slachtoffer van verraad door haar eigen man. Het plaatst haar voor grote en soms onmogelijke dilemma's. Ze komt terecht in zes concentratiekampen en weet die door het geven van danslessen te overleven.

Het gaat hier om een uitzonderlijk en waar gebeurd verhaal dat laat zien dat een scherp onderscheid tussen goed en fout in de oorlog niet bestaat

Aanvang 19.30 uur

kosten € 7,50

opgave noodzakelijk via: info@synagoge-coevorden.nl

Coevorden 28 april

Jom Hasjoa is de dag van de herdenking van de *Sjoa* (Holocaust), de vernietiging van de zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op Jom Hasjoa staan wij stil bij de mensen die tijdens het nazistische regime zijn vermoord en bij de invloed van de sjoa op het joodse volk. Alle namen van de vermoorde Joodse Coevordenaren worden tijdens deze herdenking opgelezen.

Aanvang 19.00 uur

opgave noodzakelijk via: info@synagoge-coevorden.nl

Dedemsvaart 3 februari

Lezing door opperrabbin Jacobs over 'Kan het oeroude Jodendom antwoord geven op hypermoderne vragen'? De familie van opperrabbin Jacobs woont al sinds 1400 in Nederland en hij is zelf geboren en getogen in Amsterdam. Na de middelbare school heeft hij gestudeerd aan diverse colleges in Parijs, Brooklyn en Israël. In 1975 kwam hij als rabbijn terug om zich hier te wijden aan de Joodse gemeenschap waarvan 80% in de oorlog weg was gevoerd naar de vernietigingskampen. Na Polen het hoogste percentage! Verder werd hij geestelijk verzorger van het Sinai centrum in Amstelveen en zette zich op verschillende manieren in tegen antisemitisme. Hij is ook actief als columnist.

Opperrabbin Jacobs is lid van de Lubavitcher chassidim, een stroming binnen het Jodendom die zich open opstelt zowel naar niet-religieuze Joden als naar niet-Joden.

Dedemsvaart 17 maart

Lezing door dr. Michael Mulder over 'de Joodse eredienst van het hart'

Dr. Mulder is universitair docent Nieuwe Testament, Jodendom en 'Kerk en Israël' aan de theologische Universiteit te Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool te Ede. En hij is verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies. Hij promoveerde op het proefschrift Israël in Romeinen 10.

Hij zal spreken over 'de Joodse eredienst van het hart'. De dagelijkse gebeden worden in het Jodendom ook wel 'offerdienst van het hart' genoemd. Hoewel de dagelijkse offerdienst in de tempel al lang niet meer bestaat, blijft deze op een bepaalde manier doorgaan in de gewone praktijk van veel gelovige Joden. Er is geen altaar meer, waarop offers worden gebracht. Maar er is wel een eettafel, waar de eredienst in huis wordt voortgezet. Wat heeft ons dat te zeggen? Wat kunnen we daarvan leren als christenen?

Dedemsvaart 12 mei

Lezing door mevr. D. van Uden over De schepping van de vrouw'

In Genesis 2,21-22 horen we over de schepping van de vrouw. Wat is eigenlijk precies de bedoeling van een dergelijk verhaal? Hoe worden deze twee verzen uit Genesis 2 in de Joodse traditie uitgelegd en wat betekent dat voor de visie op de vrouw? Met deze en dergelijke vragen zullen we ons - als de corona het toelaat - op 12 mei bezighouden.

De avond staat onder leiding van Dodo van Uden. Zij is een leerling van rabbijn Yehuda Aschkenasy z.l. en gespecialiseerd in Oude Testament en Jodendom. Al vele jaren geeft zij les in leerhuizen en schrijft zij boeken, artikelen en studiemateriaal over joodse bijbeluitleg.

Alle lezingen worden gehouden in de Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart en beginnen om 19.30 uur. Voor meer informatie kan men terecht bij, Gerbrig Arends, 06 538 728 70 of Gerrit Jan Vrieling, 06 22 69 14 10.

Kampen Leerdienst Tora en Evangelie in de Open Hof

Gang van zaken tijdens de leerdiensten.

In deze diensten staat er telkens een gedeelte uit de Tora centraal. In de synagoge wordt in één jaar de gehele Tora gelezen. In de leerdienst lezen we een deel van de Sidra, het gedeelte van de Tora dat in de synagoge op de voorgaande sabbat aan de orde was. We verdiepen ons in de rabbijnse uitleg van dit schriftgedeelte en we vragen ons af wat dit voor ons als kerk te betekenen heeft.

Bij dit schriftgedeelte wordt een nieuwtestamentische tekst gekozen. Dat doen we in het besef dat het in beide testamenten om dezelfde God gaat: om de God van Abraham, Isaak en Jakob, de HERE God, die de Vader van Jezus Christus is en door Hem ook onze Vader is.

U kunt deze diensten volgen via de aanwijzingen op de website <https://www.openhofkampen.nl/>

Kampen 15 februari

Lezing door ds. Edjan Westerman. In goede en kwade dagen – de Trouw van God en de ballingschap van de Sjechina in Israël.

Kampen half maart

Lezing door drs. Jacob Keegstra. Gods nieuwe verbond met Jezus

Kampen 14 april

Sedermaaltijd door drs. Jacob Keegstra

Deze drie avonden beginnen om 20.00 uur en zijn in de Lemkerzaal van het Broederhuis in de Broederkerk. Broederstraat 16 in Kampen.

Voor deze avonden hoeft men zich niet op te geven. Maar voor belangstellenden van buiten Kampen is het goed om dat wel te doen i.v.m de onzekerheden rond corona. Voor de Sedermaaltijd is opgave verplicht. mail: .westendorp@home.nl

Pastoresleerhuis Wierden

Tien Woorden: een cursus over de Tien Woorden door Dodo van Uden

In het kader van het leerhuis Jodendom-Christendom biedt de Classicale Werkgroep Kerk & Israël komend seizoen een nieuwe cursus aan.

De bijeenkomsten worden centraal gehouden: in de Geref. Kerk, Spoorstraat 5 (tegenover het station) in Wierden; uit alle hoeken van onze classis goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Aanvang 11.00 uur, om 12.30 uur onderbreken we voor een lunch en om 13.15 uur pakken we de draad weer op, om af te sluiten rond 14.45 uur.

Na afloop van een jaargang Pastores-Leerhuis wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Voor de waardering van dit certificaat in je portfolio: het gaat om 28 uur studiebelasting in de Mail vrije (niet-aange-stuurde) ruimte. (7 x 3 uur voor de bijeenkomsten en voor elke bijeenkomst 1 uur voorbereiding). Ter vergelijking: gemeten naar de vroegere rekeneenheid in studiepunten stond 28 uur voor 1 studiepunt Kosten van deelname zijn 4 x € 25,- = € 100,- (inclusief lunch). Dit geldt voor de deelnemers die dit voorjaar voor het eerst inschrijven. Misschien komt er een kleine prijsverhoging in het nieuwe jaar.

Leren van Bart en Dodo, leren van elkaar, meer thuis raken in de Schrift, in de Joodse omgang met de bijbel, aloude woorden die opengaan en opnieuw gaan leven, die vensters worden op het licht dat van de andere kant ons bestaan verheldert, kortom: deze bijeenkomsten zijn niet te missen, moet je meemaken, van harte welkom, geef je op! We behandelen stukken uit het boek Gebeitelde Woorden Sprekende Taal van Dodo van Uden, Niek de Wilde en Henk Scholder. De data voor de bijeenkomsten zijn:

maandag 24 januari hfdst. 1 – De Tien Woorden als geheel

maandag 14 maart hfdst. 3 - Het tweede Woord – Andere goden

maandag 25 april hfdst. 4 – Het tweede Woord – God van ijver

maandag 23 mei hfdst. 6 – Het zevende Woord – Echtbreuk

Docente Mw. drs. Dodo Van Uden

Aanmelding bij ds. Leon Eigenhuis, mleigenhuis@gmail.com, tel. 0572-785330

Zwolle 20 januari

Lezing door dhr. H. Versteeg van Stichting Ebenezer Operatie Exodus.

De avond ziet er als volgt uit: Dhr. Versteeg wil graag spreken over Gods beloften om Zijn volk terug te brengen, aangevuld met verhalen en korte filmpjes van Joodse mensen, die Ebenezer in deze tijd geholpen heeft.

De Visie van de Stichting Ebenezer is om dienstbaar en voorbidders van de Heer te zijn, om het Joodse volk vanuit Nederland, ongeacht de omstandigheden te helpen terugkeren naar het land van Israël en Gods Koninkrijk bedoelingen te proclameren.

Er is ook een boekentafel aanwezig.

Zaal kerkgebouw Sionskerk, Glanerbeek 10, 8033 BA is om 19.00 uur open. Om 19.30 uur beginnen we met de lezing tot en met 20.30 uur.

Pauze 20.30 uur – 20.45 uur

2^e gedeelte lezing 20.45 uur – 21.30 uur

Vragen stellen 21.30 – 21.45 uur.

Sluiting 21.45 uur.

Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

**Bekijk ook onze website:
kerkenisraelnoord.nl**